

# ÅH NEJ, INTE ÄNNU FLER POLISER I LUND!

För två år sedan hade Lund 35 poliser som jobbade heltid med att hålla koll på gator, torg och stulna cyklar. I år är siffran 59 och om tre år ska de enligt polismästaren vara uppe i ungefär 120.

En fyrdubbling i antalet poliser på sex år. Detta gör såklart att man ställer sig själv några enkla frågor: tror polisen att det kommer att ske fyra gånger så många brott 2010 som 2004? Har det mellan 2004 och 2007 blivit färre väktare på stan som måste kompenseras för? Har staten fått en massa pengar som den inte vet vad den ska göra med, och har det då t.ex. blivit dubbelt så många sjuksköterskor och förskolelärare i Lund på två år?

Den sista frågan är ganska enkel att svara på. Lunds största offentligt ägda arbetsplats, Universitetssjukhuset, dras med ständigt nya anställningsstopp som gör att stora delar av personalen går på knä utan avlastning och utbildade vikarier. Någon tycker alltså att det är viktigare att man ska få 600 spänn i böter när man glömmer cykellampan hemma, och 200 till för att man inte har någon ringklocka, än att människor inte får den vård

de behöver och sjuksköterskor, undersköterskor, städare och alla annan personal på Blocket slits ut som om det vore saker.

Vad gäller väktare så kan alla som bott i Lund mer än ett par år och vistas utomhus efter mörkrets inbrott intyga att väktarna bara blir fler och fler. Det senaste tillskottet är Sydsec som flyttade in i de gamla tryckerilokalerna bakom det nybyggda McDonalds vid norra ringen. Så polisen ersätter inte någon som arbetar i en bransch som det skärs ner på, istället ökar hela tiden både antalet väktare och poliser.

*...vad har de rika och mäktiga att vinna på fler poliser?*

Frågan som återstår då är: har vi Lundabor blivit mer kriminella? Och det kan man säkert räkna ut ett svar på med en rad olika sätt och med en massa statistik, och vad man än kommer fram till kan man tycka både bra och illa om

det. Men istället för att tycka det ena eller det andra så låter vi frågan vara öppen.

Nästa gång polisen haffar dig för framförande av cykel utan belysning, nästa gång du får åka med farbror blå hem från krogen och blir bjuden på lite extra blåmärken i arresten, nästa gång du ser poliser krypköra i jakt på någon att hoppa på eller nästa fredagsnatt ett gäng poliser mumsar på McDonalds munkar på arbetstid med fett helg OB, så ställ dig då frågan: har vi i Lund blivit så mycket mer benägna att bryta mot lagen att vi behöver fler poliser samtidigt som kommunen "inte har råd" att behålla busspriserna på hyfsat låga nivåer, som det inte finns pengar till personalen i vården, samtidigt som dom säger att de måste privatisera ännu mer.

Ett svar är att de som bestämmer prioriterar fler poliser, med nya tuffa pansarbilar, häftiga prylar och sjuka kemiska vapen som pepparspray, framför allt annat. En sista fråga är då, vad har de rika och mäktiga att vinna på fler poliser?

**FAKTA:** De blir bara fler och fler.

2004: **35** Närpoliser i Lund  
2007: **59** Närpoliser i Lund  
2010: ca **120** Närpoliser i Lund  
Källa: Sydsvenskan 19/01707

**FAKTA:** Nytt polishus för 50 milje

Alla de nya poliser som ska hålla koll på oss Lundabor får inte plats i det gamla polishuset, så nu ska vi punga ut med 50 miljoner på att inhysa poliserna. Hade pengarna kunnat gå till något annat ändamål som det finns större behov av? Givetvis.

**FAKTA:** De fem bästa polislåtar

1. Geto boys - G Code
  2. The Clash - Guns of Brixton
  3. KRS 1 - Sound of da police
  4. Moneybrother - Don't call the police
  5. Dead prez - Fuck the law
- Källa: rent objektivt sett.

## EN HÄNDELSERIK HÖST I LUND

**15/9:** *Kulturnatten* på India Däck blir fantastisk. Staffan Jacobsson ställer ut konst som med egna ord är "romantisk". Salka Sandén, debuterande författare med den hyllade boken *Deltagänget*, kommer och läser ut sin bok. Resten av kvällen blir det levande musik och nattcafé.

**6/10:** *Operation G 13*. Köpenhamns kommun och deras poliser tog Jagtvej 69 från Ungdomarna som hade använt huset i 25 år. Nu är det dags att fixa ett nytt. Efter en sommar av protester, demonstrationer och husockupationer i Danmark planeras nu en öppen massaktion för att ta ett nytt hus på Grøndalsvænge Allé 13. Häng med på en spännande heldag i Köpenhamn. Mer info: ungdomshuset.dk.

**19-21/10:** *Skåne Social Forum*. Det händer massa spännande som workshops, föredrag och filmvisning i hela Lund. Kolla t.ex. två föredrag som vi i Virvelvinden hjälper till att fixa, "Utomfacklig arbetsplatsorganisering" och "Globala allmänningar, inhägnande och värdekamper" eller besök India Däcks bokbord. Hela programmet finns på skanesocialforum.org. Vi ses!

### **India Däck Bokcafé**

Måndag - fredag 12-20  
Fika, böcker, och tidningar på Lunds bästa bokcafé!  
**Stora Algatan 3**, bakom Kulturen, vid Lundagård.  
Följ pilarna. Indiadack.net

*Efter 4 år på Stora Algatan har Bokcafé India Däck fått en rejäl uppfräschning under sommaren. Innerrummet har målats om och fått nytt golv och världens tokigaste innertak. Som vanligt kan man maila till [webmaster@indiadack.net](mailto:webmaster@indiadack.net) om man vill ställa ut fotografier, konst eller använda lokalen till något annat.*

## DETTA BLADET

...är skapat av oss i *Virvelvinden*, en socialistisk grupp i Lund. Vill du hjälpa till med bladet? maila [kontakt@virvelvinden.net](mailto:kontakt@virvelvinden.net)  
Gamla blad finns på [www.virvelvinden.net](http://www.virvelvinden.net)

# VIRVELVINDEN

NUMMER 13 - HÖSTEN 2007  
INFOBLAD FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA I LUND



## R STÅR FÖR REVOLUTIONÄRT MOTSTÅND

I slutet av vårterminen kunde vi läsa i Sydsvenskan om hurelever på Fäladsgården ställde till med matkrig och var allmänt stökiga. Enligt en intervjuad elev var deras agerande ett direkt svar på att skolläningen hade tillämpat kollektiv bestraffning på hela elevgruppen. Utöver matkriget och stöket hade även bokstaven R i cirkel spraymålats av elever över hela Fäladens som en symbol för uppror och revolution. Den ansvarstagande vuxenvärldens reaktioner var som vanligt förutsägbara: tanken på att unga människor också har rättigheter och en förmåga att agera mot orättvisor verkade svår att ta till sej. Istället plockade de fram den gamla vanliga dängan om att bråkiga elever bara förstör.

Och vid en hastig blick kanske dom, skolläningen, har rätt, att lära sej vissa kunskaper är rätt användbart och i framtiden kanske även den bråkigaste bråkstaken vill läsa vidare. Men vad man glömmer är att skolan inte är till för eleverna, faktum är att den är deras lika lite som Gambro tillhör dom som arbetar där. Kanske är skolan mest till för att lära oss att lyda auktoriteter, en bra träning inför arbetslivet. En demokratisk skola hade inte tillämpat kollektiva bestraffningar och haft någonting mer än symboliskt elevinflytande.

Dom politiker som bestämmer hur skolan ser ut har bara sina egna och företagets intressen framför ögonen. När sossarna pratar om en flexibel och individualiserad skola är det ett sätt att skapa nya arbetare till en allt mer osäker arbetsmarknad där flexibiliteten mest finns på arbetsköparnas villkor. När borgarna vill återinföra en fräscht 1800-talsdoftande skola med raka led, stöveltramp och disciplin är syftet mest att helt återinföra klasskolan. Det räckte tydligen inte med friskolor och stora kommunala skillnader, nu ska hela systemet göras om så att arbetarklassens ungar inte ska få chansen att störa på universitet och högskolor.

Så länge skolan inte är för våra barn tycker vi i *Virvelvinden* att Fäladsgårdens elever gör helt rätt som bråkar.

**R står för revolutionärt motstånd!**

